

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Schepping van de Mala'ikah

A'la Hazrat Shah Imam Ahmed Raza Khan

al Qadri Bareillwi radi Allaho anho

vertaling van

alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Inhoud

1. Inleiding.....	1
2. De schepping van engelen.....	2
3. De dood van engelen.....	8
4. Conclusie.....	11

1. Inleiding

A'la Hazrat Imam-e-Ahle Sunnat Ash Shah Ahmed Raza Khan *radi Allaho anho* is de Imam en Mujaddid van de 14^e eeuw Hidjra. Hij is niet alleen Imam van de Hanafi canonieke school, maar ook van Shafi'i, Maliki en Hanbali canonieke scholen. Zijn wereldwijde bekendheid is **A'la Hazrat**, aan hem gegeven door grote Schriftgeleerden van de islamitische wereld.

A'la Hazrat is geen onbekende bij de westerse wetenschappers. In meer dan 1.000 boeken schrijft A'la Hazrat niet alleen over de islamitische wetenschap, maar ook over de moderne wetenschap op academisch niveau. In veel landen, waaronder in de universiteit van Leiden, worden wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de hoogbegaafde kennis van A'la Hazrat.

2. De schepping van engelen

1. In de verhandeling “**Sha'boel Imaan**” verhaalt Imam Baihaqi *radi Allabo anho* een hadith, verteld door Sayyiduna Jaabir *radi Allabo anho*, dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم (*sallal laabo alaibi wasallam*) zei: “Toen Allah 'Ta'ala (Almachtige) Adam عليه السلام (*alaibis salaam*) en zijn nageslacht geschapen had maakten de engelen een opmerking, ‘O Allah! U hebt zoiets geschapen die gaan eten, drinken, samenwonen en reizen. Maakt de wereld een plaats van bewoning voor hen en laat ons de gevangenen zijn van het Hiernamaals.’ De Meest Vereerde (Allah) antwoordde, ‘Ik zal hem niet (daartoe) maken, wie door Mijn Kracht is gevormd, en in wie Ik spiritueel heb vermaakt en dan bevelen: “Wees!” en hij werd het.”

Van bovenstaande hadith is een belangrijk feit bekend geworden. De schepping van de mens werd geëffectueerd door een trapsgewijs en systematisch proces, namelijk het stadium van stof (aarde) dat in de vorm van een mens veranderde en uiteindelijk vermaakt werd met de zielplaatsing in hem. Als wij vanuit een ander perspectief naar kijken, dan zien wij eerst het stadium van sperma, dan een klontje bloed welk transformeert in een stukje vlees, de formatie van ledematen welke dan de vorm aannemen van een mens en ten slotte wordt de ziel in het lichaam geplaatst. Engelen worden door de Oppermachtige Gebod “Wees!” geschapen en zij komen tevoorschijn.

2. Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Engelen zijn uit Licht geschapen. De Jinnaat uit rookloos vuur en Adam عليه السلام uit waar ik al eerder over heb verteld (te weten zwarte, witte en rode zand).” **Imam Ahmed bin Hanbal; Muslim**

3. Sayyiduna Jaabir bin Abdullah *radi Allaho anho* verhaalde een andere hadith waarbij Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zou hebben gezegd: “O Jaabir, vast en zeker heeft Allah Ta'ala het Licht (*Noer*) van uw Nabi geschapen voordat iets anders was geschapen. Vervolgens, toen Hij besloot de wereld te creëren verdeelde Hij het Licht van uw Nabi in vier delen. Met het eerste deel heeft Hij de Pen (*Qalam*) der Lotsbestemming geschapen, met het tweede deel de Welbewaarde Tafel (*Lawh-e-Mahfooz*), met het derde deel de Goddelijke Troon. Het vierde deel werd vervolgens verder onderverdeeld in vier delen. Met het eerste deel heeft Hij de engelen geschapen die de Goddelijke Troon dragen, met het tweede deel de Goddelijke Stoel en met het derde deel de rest van de engelen.”

4. Allama Faasi *radi Allaho anho* heeft in zijn boek “**Mutaali-ul-Musarrat**” de volgende hadith aangehaald die door Imam Ash'ari *radi Allaho anho* was verhaald: “Voorwaar, Allah Ta'ala is de Onvergelijkbare Licht, de ziel van Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم is de prachtige schittering van het Licht, terwijl de engelen vonken zijn van dat schitterende Licht. Allah Ta'ala heeft allereerst mijn Licht geschapen van uit Zijn Licht, Hij heeft alles geschapen.”

5. Sayyiduna Abu Sheikh *radi Allaho anho* vertelde gehoord te hebben van Sayyiduna Akramah *radi Allaho anho* die verhaalde dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “ Meest zeker is, engelen zijn geschapen uit het Licht van Allah.”

6. Een toelichting van een gelijke hadith is gevonden in het boek “**Umdatul Qaari Sharah Sahihul Bukhaari**” waarin de interessante observatie van Sayyiduna Ali *radi Allabo anho* is opgetekend: “ Er is een engel genaamd Roeh die 70.000 hoofden heeft, elk hoofd heeft 70.000 gezichten, elke gezicht heeft 70.000 monden, elke mond heeft 70.000 tongen en elke tong is gezegend met 70.000 talen. Met de talen wordt bedoeld, dat de engel voortdurend de Tasbieh van Allah Ta'ala reciteert. Uit elke Tasbieh ontstaat een engel en deze reist naar de Hemelen, met de rest van de engelen samen, tot de dag des Oordeels.”
7. Sayyiduna Tha'albi *radi Allabo anho* vertelde een hadith gehoord te hebben van Sayyiduna Abdullah ibn Masoed *radi Allabo anho*, die verhaalde dat Sayyiduna Rasoelullah *صلى الله عليه وسلم* zei: “Er is een engel die Roeh heet en die van grotere omvang is dan de Hemelen en de aarde, evenals de bergen en andere engelen. Dagelijks reciteert hij 12.000 Tasbiehs. Van elke Tasbieh wordt een engel geschapen. Op de Dag des Oordeels zal deze engel een volledige rij vormen door zichzelf alleen, terwijl de andere engelen een andere rij gaan vormen.”

Refererend aan bovenstaande hadith hebben verschillende schriftgeleerden interessante commentaren gegeven. Imam Al Baghwi *radi Allabo anho* schrijft in zijn boek “**Al Mu'alliem**” dat het vers ‘Roeh’ en andere engelen zullen staan in rijen op de Dag des Oordeels refereert naar bovenstaande hadith.

Imam Ainie *radi Allabo anho* schrijft in zijn boek “**Umdatul Qaari Sharah Sahihul Bukhaari**” dat het vers “en zij zullen u vragen stellen betreffende Roeh” refereert naar deze hadith.

In het boek “**Mawaahibul Ladunnia**” verklaart Imam Qastalaani *radi Allabo anho*: “Er is een hemelse wereld in de Hemel (gemaakt van water en rook) waarin engelen zijn geschapen uit water en lucht. De leider van deze engelen is Ra'd die verantwoordelijk is voor de wolken en regen.”

8. Sheikh Akbar ibn Arabi *radi Allaho anho* verklaart in zijn boek “**Al Futuhaatul Makkia**”, dat Allah Ta’ala eerst een schitterende glinstering uit Licht vonkte. Vervolgens heeft Hij duister geschapen. In de duisternis scheen het patroon van Zijn Licht welke de Goddelijke Troon openbaarde. Dan van dit Licht, welk niet alleen het licht van de ochtend is maar ook het duister van de nacht beheld, heeft Allah Ta’ala de engelen geschapen welke aangetroffen worden binnen het district van de Goddelijke Troon en de Goddelijks Stoel. Deze engelen reflecteren eveneens het materiaal van de Goddelijke Stoel.”

9. Sayyiduna Abu Sa'eed *radi Allaho anho* verhaalde dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “Zeerzeker, er is een rivier in de Hemel waarin, als Sayyiduna Jibra-iel عليه السلام zijn vleugels onderdompelt en wanneer hij daarmee fladdert er kleine druppels water afdruipt. Van ieder druppel wordt een engel geschapen.”

In werkelijkheid, niemand kan schatten hoeveel druppels water er van de vleugels van Sayyiduna Jibra-iel عليه السلام afdruipt. Waarom? Simpelweg, omdat Sayyiduna Jibra-iel عليه السلام 600 vleugels heeft en elke vleugel zo groot is, dat wanneer hij het uitklapt een grote schaduw over de hele hemel ontstaat.

10. Er is door Sayyiduna ibn Abi Haatim, Aqueeli en Sayyiduna Abu Hurairah *radi Allaho anhoem* verhaald dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “In de vierde hemel is een rivier genaamd ‘Haywaan’ (Rivier des Levens). Iedere dag onderdompelt Sayyiduna Jibra-iel عليه السلام zijn vleugels daarin en schud daarna zijn vleugels waardoor 70.000 druppels water afdruipt. Van elk druppel wordt een engel door Allah Ta’ala geschapen. Deze engelen worden opgedragen Salaah te verrichten in de *Baitul Ma'moer*. Weldra zij beginnen aan de Salaah, komen zij nooit meer uit *Baitul Ma'moer*. Een engel uit hun midden wordt als hun leider aangewezen en hij heeft de opdracht om deze engelen naar een

bepaalde plaats in de Hemel brengen waar zij staande Tasbieh van Allah Ta'ala tot de Dag des Oordeels zullen blijven reciteren.”

11. Imam Ata, Maqaatil en Dhahaaq vertelden een hadith die verhaald was door Sayyiduna Abdullah ibn Abbas *radi Allaho anho* dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “Aan de rechterkant van de Goddelijke Troon is een rivier van Licht met een omvang zo groot als de zeven Hemelen, de zeven korsten van de aarde en de zeven Oceanen. Daarin neemt Sayyiduna Jibra-iel عليه السلام iedere ochtend een bad waarbij zijn glans en schoonheid voortdurend toeneemt. Wanneer Sayyiduna Jibra-iel عليه السلام uit die rivier komt fladdert hij met zijn vleugels. Van iedere druppel die van zijn vleugels valt worden 1.000 engelen geschapen. Van deze veeltalige engelen, 70.000 zijn opgedragen in *Baitul Ma'moer* te gaan, zal niemand meer een kans krijgen om deze illustere plaats te gaan tot de Dag des Oordeels.” **Tafsier Kabier**

Imam Fakroedien Raazi *radi Allaho anho* heeft een hadith in zijn verhandeling "**Tafsier Kabier**" aangehaald als toevoeging van de toelichting op het vers: "En Hij creëert datgene welke u niet zult begrijpen."

12. Imam ibn Hajr Ali bin Urtahtah vertelde een hadith dat was verhaald door verschillende Sahaaba dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “Er zijn sommige engelen van Allah Ta'ala wiens iedere ledemaat uit angst voor Allah voortdurend beeft. Welk dan ook van deze engelen een traan vergiet, wordt onmiddellijk getransformeerd in een engel voordat die traan de grond bereikt.”
13. Het gerapporteerd door Sayyiduna Abush Sheikh Ka'ab Ahbaar *radi Allaho anho*, dat welke engel dan ook een traan laat vallen, de traan wordt veranderd in een engel die wegvliegt uit angst voor Allah.”

14. Imam ibn Bashkawaal vertelde een hadith verhaald door Sayyiduna Anas *radi Allabo anbo* dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “Degene die een Duroed Sharief stuurt op mij met de intentie om te eerbiedigen, Allah Ta’ala zal die Duroed Sharief veranderen in een engel van wie een vleugel uitstrekt naar het Oosten en de andere vleugel naar het Westen. Allah beveelt die engel, ‘O Mijn Engel! Stuur Duroed op mijn aanbidder zoals hij Duroed stuurde op Mijn Geliefde Habieb’.” (dus, op de Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم)

In reactie op het Goddelijke Gebod zal de engel voortdurend Duroed sturen op de persoon tot de Dag des Oordeels. Soortgelijk, **Maulana Naqi Ali Khan** *radi Allabo anbo*, de vader van A'la Sayyiduna, Imam Ahmed Raza Khan *radi Allabo anbo*, schrijft in zijn beroemd boek “**Al Kalaamul Awdah fi Tafseer-e-Alam-Nash-rah**” een hadith verhaald door Imam Sakhaawi *radi Allabu anbo* dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “Er is een engel van Allah Ta'ala van wie kant in het Oosten is en de andere kant in het Westen. Wanneer iemand Duroed Sharief stuurt op mij uit liefde en devotie, duikt deze engel in het Hemelse water en fladdert zijn vleugels. Van iedere druppel dat uit zijn vleugels valt wordt een engel door Allah Ta'ala geschapen die de Istigfaar (vergifenis verzoeken aan Allah) reciteert voor die persoon tot de Dag des Oordeels.”

15. In het boek “**Mawaahibul Laddunia**” is aangehaald: “Er zijn sommige engelen die voortdurend betrokken zijn bij het reciteren van de Tasbieh van Allah. Voor iedere Tasbieh die zij reciteren creëert Allah Ta’ala een engel.”

16. Sayyiduna ibn Arabi *radi Allabo anbo* schrijft in zijn beroemde verhandeling “**Al Futuhaatul Makkia**”: “Vrome daden en woorden nemen de vorm van een engel aan die naar de Hemel gaat.” In deze hooggeachte opinie is dit in overeenstemming met het Goddelijke vers: “Naar Hem rijzen goede woorden en vrome daden op.”

17. Imam Qurtabi *radi Allabo anho* schrijft in zijn “**Tazkirah**” verhaalde op gezag van vooraanstaande schriftgeleerden die beweerden, “Degene die surah Baqarah (hoofdstuk 2) reciteert en surah Ale Imraan (hoofdstuk 3), zal voor zijn recitatie een engel door Allah Ta'ala worden geschapen die voor hem zal bemiddelen op de Dag des Oordeels.”

18. Imam Aarif billah Abdul Wahab Sha'raani *radi Allabo anho* schrijft in zijn beroemde verhandeling “**Miezanush Shari yatul Kubra**”: “Engelen zijn geschapen uit de adem van vrome mensen. Die uit de adem van vrome vrouwen zijn geschapen hebben een grotere schoonheid dan die uit de adem van de man zijn geschapen.”

Van bovenstaande 18 aangehaalde hadith en bijdragen van vooraanstaande schriftgeleerden van de islam kunnen wij vaststellen dat op verschillende wijzen engelen worden geschapen. Dit bewijst, zonder enige twijfel, de engelen dagelijks in grote getallen worden geschapen. Alleen hun Schepper en wat Hij heeft onthuld aan Zijn geliefde Slaven weten hun exacte aantal.

3. De dood van engelen

Toen Imam Waliyuddien Iraaqi was gevraagd over de dood van engelen zei hij: “In mijn opinie is er geen concrete bewijs voor handen op dit onderwerp. Doch, puur gissing in respect op dit subject is onwijs, want er is geen ruimte voor een persoonlijke opinies en gissingen.”

In tegenstelling tot dit geloof heeft de meerderheid van de Ulema Ahle Sunnah de opinie dat de engelen geschapen zijn uit teder lichaam. Het is categoriaal bewezen, dat engelen de dood zonder enige twijfel zullen ervaren. Zulk geloof is in overeenstemming met het Heilige Qur'aan vers: “Tedere ziel zal de dood proeven.”

Sayyiduna Abdullah ibn Abbas *radi Allabo anho* verklaarde, dat toen het vers “alles erop (op aarde) zal vergaan” geopenbaard werd de engelen verkondigden, “alle bewoners op aarde zullen dood gaan” bedoelende, dat zij niet veilig zijn gesteld. Vooralsnog, toen het vers “iedere ziel zal de dood proeven werd geopenbaard”, zeiden zij (de engelen): “Wel, ook wij zullen dood gaan.” **Mafaati'ul Ghayb**

Sayyiduna ibn Jarier *radi Allabo anho* hoorde van Sayyiduna Abdullah ibn Abbas *radi Allabo anho* die verhaalde: “De Engel des Doods is aangewezen de zielen van moesliems te pakken en netzo van de engelen.”

Sayyiduna Anas *radi Allabo anho* heeft de volgende lange hadith van Sayyiduna Rasoelullah *صلى الله عليه وسلم* verhaald dat veelomvattend de engelen ook de dood zullen ervaren. Sayyiduna Rasoelullah *صلى الله عليه وسلم* zei: “Wanneer alles zal beginnen te vergaan zullen alleen Jibra-iel, Mika-iel en de Engel des Doods overblijven. Dan zal Allah Ta'ala vragen, ‘O Engel des Doods, wie is nog overgebleven?’ Het antwoord zal zijn, ‘Niets, maar Uw Persoonlijke Sierlijkheid, Wie Eeuwig is en Uw dienaren Jibra-iel, Mika-iel en de Engel des Doods.’ Hierop zal een Goddelijke Gebod worden uitgevaardigd ‘Pak de ziel van Mika-iel’, waarna Mika-iel zal neervallen als een groot en machtige berg.

Wederom zal Allah de Alwetende vragen, ‘Wie is nog bespaard gebleven?’ Het antwoord zal zijn, ‘Niets, maar Uw Persoonlijke Sierlijkheid, Uw dienaren Jibra-iel, en de Engel des Doods.’ Opnieuw zal het Gebod gegeven worden, ‘Pak de ziel van Jibra-iel’, waarna Jibra-iel zijn vleugels zal fladderen, in *sajda* (posternatie) zal vallen en doodgaan.

Ten slotte, wanneer de Engel des Doods ook zelf dood is gegaan zal de Alwijze en Grootse Schepper verklaren, ‘in het begin bracht Ik de scheppingen in bestaan en Ik zal het nog eens in leven terugbrengen. Waar zijn de leiders die beweerden aansprak te hebben op koningschap?’ En er zal geen antwoord gegeven worden.

Allah Ta'ala zal Zelf antwoorden, 'Vandaag behoort het Koningschap uitsluitend aan Allah alleen, de Enige Controller (beheerser)'.**Baihaqi; Faryaabi**

Van deze hadith leren wij dat zelf Allah's dichtstbijzijnde engelen niet zullen blijven leven na de Dag des Oordeels. De kloof van dit geval is, dat dagelijks talloze engelen geschapen worden die zichzelf verbinden aan het voortdurend reciteren van de Tasbieh van Allah Ta'ala en die alleen leven tot de Dag des Oordeels. Dit betreft ook de engelen die geschapen zijn uit de recitatie van de Duroed Sharief. In feite, het is niet gestaafd met de hadith dat engelen geen onderwerp van de dood zullen zijn. Sayyiduna ibn Abbas *radi Allabo anho* maakte het in feite zeer helder dat vóór de openbaring van het vers "iedere ziel zal de dood proeven", engelen niet wisten dat ook zij de dood zouden ervaren.

Met respect voor de twee engelen *Kiraaman en Khaatibien*, die iedere moesliem vergezellen, verhaalde Imam Baihaqi *radi Allabo anho* dat de Heilige Profeet Sayyiduna Rasoelullah *صلى الله عليه وسلم* zei: "Na de dood van de moesliem stijgen zij op naar de Hemel en zoeken toestemming om daar te mogen leven, maar Allah Ta'ala reageert op hun vraag door te zeggen, 'Mijn Hemelen zijn vol met engelen die voortdurend verzonken zijn in mijn verheerlijking (aanbidding)'. Dan zullen zij smeken om op aarde te mogen leven. Allah Ta'ala zal daarop antwoorden, 'Mijn schepping heeft de aarde gevuld met Mijn voortdurende verheerlijking'. Vervolgens zal Allah Ta'ala hen bevelen te staan bij het graf van de moesliem en de dienaar van Allah om de Tasbieh van Allah Ta'ala te reciteren en de *Sawaab* (zegen) daarvan te sturen voor de overleden (soennie moesliem) persoon."

Sayyiduna Abdullah ibn Abbas *radi Allabo anho* verhaalde dat Sayyiduna Rasoelullah *صلى الله عليه وسلم* zei: "Engelen zullen dood gaan wanneer de eerste keer op de bazuin (trompet) wordt geblazen op de Dag des Oordeels. Hun zielen zullen gevangen

genomen worden door de Engel des Doods. Daarna zal ook de Engel des Doods zelf dood gaan.”

4. Conclusie

Na het afmaken van dit werk ben ik (A'la Hazrat) een Fatwa tegengekomen in Allama ibn Hajr Makki's “**Fatawah Hadithiyyah**” betreffende de engelen en waarin de geleerde Imam bevestigd dat engelen de door zullen ervaren wanneer de eerste keer op de trompet zal worden geblazen, maar de dragers van de Goddelijke Troon en de vier Verheven Engelen de laatste zullen zijn die dood gaan.

Met betrekking tot de schepping van de engelen heeft hij ook verklaard, dat engelen niet in één keer zijn geschapen. Echter, dit is een voortgaand proces. Daarna heeft Imam ibn Hajr *radi Allahu anho* aangehaald zeven ahadith; vijf heb ik (A'la Hazrat) al eerder behandeld. De andere twee voeg ik nu toe aan de 18 originele

19. Er is in de ruimte een fontein van Allah gevonden zo groot, dat de zeven korstlagen van de aarde daarin zeven keer passen. Een engel uit de Hemel verschijnt daarin wiens omvang de fontein volledig vult. Hij bad in de fontein en wanneer hij daaruit komt vallen druppels van Licht van zijn vleugels. Uit elke druppel wordt door Allah Ta'ala een engel geschapen die voortdurend verzonken is in de Tasbieh van Allah Ta'ala.

20. Hij haalde verder een andere hadith aan verhaald door Sayyiduna ibn Ula *radi Allahu anho* die vertelde dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: “Jibra-iel duikt dagelijks in het Fontein van Kauser (Sharief) en fladdert zijn vleugels. Van elke druppel wordt door Allah Ta'ala een engel geschapen.”

Met de Gunst van Allah Ta'ala en de zegen van Zijn Heilige Profeet Habieb صلى الله عليه وسلم, herinner ik mij een andere hadith op dit onderwerp die eveneens hieraan toegevoegd kan worden. In het boek "Kitaabus Thawaab" hebben Sayyiduna ibn Abid Dunya en Sayyiduna Abush Sheikh *radi Allabo anboma* een hadith geschreven verhaald door Sayyiduna Jaafer *radi Allabo anbo* dat Sayyiduna Rasoelullah صلى الله عليه وسلم zei: "Degene die een moesliem gelukkig maakt, Allah Ta'ala zal uit die gelukkigheid een engel creëren die meteen verzonken zal raken in de aanbidding van Allah Ta'ala en in verheerlijking van Zijn Eenheid. Wanneer deze persoon overlijdt en het graf in gaat zal deze engel voor hem verschijnen en vragen 'herinner je mij nog? Ik ben dezelfde gelukkigheid waarmee u het hart van een bepaalde moesliem gelukkig had gemaakt. Vandaag zal ik uw comfort zijn in uw uur van angst, u de antwoorden leren van de vragen die gesteld gaan worden als bewijs van uw gelovigheid en uw plaat zal aanwijzen in de Hemel."

[Deze hadith is uitgebreid toegelicht om u het concept te laten begrijpen en eveneens de bedoeling van het concept] Wij smeken nederig in het Hof van Allah Ta'ala dat deze toelichting u geleerd heeft over het leven en de aanwezigheid van de engelen. Aamien.

*Concluderend, Meest Verheven is Allah de Koning van de
Machtige Troon, Heer der Engelen, Die Sayyiduna
Rasoelullah صلى الله عليه وسلم heeft onderscheiden uit de totale schepping.
Moge Allah Ta'ala in Zijn oneindige Genade de kracht en
voorspoed sturen op degene die op het Rechte Pad zijn en erop blijven.
Aamien Allahuma Aamien.*